

Nu kommer fuglene igen,
og lyset vælter pludselig ind
Det kommer gennem alle sprækker,
de lyse nætter er tilbage

Teksten er begået af Alberte Winding. Det er måske ikke den store poesi, men det er en af de nyere forårs- og sommersange jeg holder meget af.

Den beskriver ganske godt den fantastiske oplevelse det er hvert år, når lyset kommer igen, dagene længes, solen får magt og vi får de lyse nætter tilbage. Og selvom en del af landet fik en ordentligt pulver i denne uge, er det lige der vi er. Lærken er her. Den lød sig høre den 16. Februar og inden længe skal vi igen stille urene og terrasse møblerne frem. Lyset og foråret er på vej.

Jeg var i Grønland i sidste uge, inviteret af Departementet til at komme med et indlæg på en konference i Nuuk, og det var virkelig interessant, ja altså ikke nødvendigvis det jeg sagde – det må andre dømme om, men de sidder i endnu højere grad end os og længes efter lyset efter en lang og mørk vinter.

Og det er ikke det eneste vi har fælles.

De sidder med mange af de samme udfordringer som vi gør:

Hvordan får vi de unge til at blive eller komme tilbage efter endt uddannelse?

Hvordan tiltrækker vi nye folk til vores område?

Hvordan sikrer vi vores egenart og kultur samtidig med at vi byder udviklingen velkommen?

Hvordan sikrer vi bedst en balanceret og bæredygtig udnyttelse af de ressourcer vi er så heldige at have her?

De spørgsmål kunne være stillet i alle foreninger i Vesthimmerland.

Det vender jeg tilbage til.

En formandsberetning skal pr tradition indeholde et tilbageblik.

Økonomisk er vi stadig en lille holden forening, og det er bade god tog skidt, for de penge vi har stående står der for at genere aktivitet, og det at de står på kontoen kunne jo tyde på at der ikke er genereret så meget aktivitet i foreningen.

Men det kan osse være tegn på at det bobler ligeså stille for inden længe at komme i udbrud.

Det vælger jeg at tro.

Det gode er at kassereren igen har haft et fantastisk år. Han har penge på kontoen. Alt er godt.

Og det er vigtigt at understrege at det, at vi har lidt penge I kassen, ikke udelukker at vi kan søge imidler til at realisere de ting eller de aktiviteter vi har arbejdet med. Puljen er lige annonceret åben for ansøgninger 2017 – der er afsat 800.000 til anlæg + 200.000 til udvikling i år.

Dernæst er det med stor tilfredshed, at vi kan konstatere, at langt størstedelen af Alstrup bakker op om foreningen.

Vi er idag 42 medlemmer fordelt på 25 husstande og det er en fantastisk opbakning.

Det betyder at ikke mindre end 85% bakker op om foreningen, det er flot og det gør en stor forskel når vi er i dialog med kommune og myndigheder udenfor landsbyen.

Vi bruger fortsat meget tid på at netværke og gøre os så synlige som muligt I kommunen, på at holde kommunen fast på de opgraderede vore mobil - bredbånds - og lånemuligheder, og på de indsatsområder landsbyerne har peget på:

- at styrke dialogen mellem foreningerne og kommunen,
- at synliggøre landsbylivet og
- at sikre trafikken, udbygge cykelstier og den kollektive trafik.

Vi leder stadig efter midler til en hjertestarter.

Hvis ikke det lykkes, skal vi måske kigge på en model, hvor de der vil være med til det, splejser om en, som vi kan få sat op et centralt sted i landsbyen.

Vi kan jo se af de nyeste undersøgelser, at vores område er et af de områder i landet med den længste responstid.

Måske skal vi til at tænke i at oprette og uddanne eller efteruddanne et akutberedskab, hvor en håndfuld akuthjælpere påtager sig hvervet, og kan være fremme I løbet af få minutter evt med hjertestarteren.

Det kunne være et indsatsområde for næste periode.

Hjemmesiden kører som I olie – tak til vores webmaster Lone

Borde og bænke og både blev sat ud og lagt ned og det hele taget retur senere på året.

Vi har fået repareret Mikes underføring, det lyder meget mærkeligt, men det betyder at kommunen ad 2 omgange fik rensset op I den rørføring der fører vandet væk ved større regnskyl.

Vi har fået sat 2 Pas-på-mig skilte op, tak Mike for huller og opsætning, og jeg ved fra nogle af beboerne på strækningen at de faktisk virker. Hastigheden er markant langsommere.

Arbejdsgrupperne har arbejdet med deres respektive planer, nye er kommet til – det hører vi om senere, men det statusmøde vi havde aftalt i September, måtte vi aflyse. Der var kun fire tilmeldte, måske ramte vi en skidt dag, for vi ved, at der er grøde i en række forskellige initiativer

Det er dejligt.

Både de aktiviteter som primært er for vores egen skyld, men også de aktiviteter som er lavet i samarbejde med andre i eller udenfor kommunen, eller på tværs af kommunen.

Vi har kigget på Lokalplanerne, og har valgt at sætte dem på dagsordenen idag, så vi kan få nogle input at arbejde videre med.

Vi har arbejdet videre sammen med Ole om hans trælse situation.

På sidste generalforsamling sagde jeg, at vi var forsigtigt optimister.

Efter at have spurgt til mulige løsninger blandt de involverede, syntes vi at vi fandt frem til en løsning som alle kunne gå ind for, hvor vi i en forsøgsperiode ledte al trafik over 3.500 kg udenom landsbyen, men desværre ser myndighederne ikke på det på samme måde. Især politiet sagde fra. Aht til sikkerheden, ønsker de ikke kørselen med tunge og langsomme landbrugsmaskiner op på hovedvejen.

Men vi gjorde forsøget, vi havde håbet på, at når landsbyen var enige om at pege på en løsning som kunne hjælpe Ole, ville det lykkes, men desværre.

Det gode var at vi blev hørt og taget alvorligt, vi fik møder med kommunen, - helt klart fordi det indgyder respect at vi er en samlet flok.

Men det betyder også, at Ole må i tænkeboks, og se om han kan finde en anden vej.

På de indre linjer har vi dels arbejdet med at støtte de arrangementer og tiltag som der er tradition for at gennemføre i Alstrup.

Vi videresender naturligvis alle de tilbud vi får ind om alt fra teaterure til pebernøddekurrencer, de invitationer vi får til Frivillighedsmarkedet, de opfordringerne fra fx Kulturguiden om at lægge aktiviteter ind m.m.m og vi forsøger at synliggøre bestyrelsens arbejde med de løbende nyheds- eller statusbreve vi udsender.

Og så et kig fremad.

Vi skal snarest have inviteret alle foreninger på Lovns Halvøen til et fællesmøde. Det ligger lige for.

Og så ser jeg frem til det vi skal høre fra arbejdsgrupperne senere idag,.

I bestyrelsen tænker jeg, at vi snarest skal tage initiativ til at få formuleret en udviklingsplan for området.

En udviklingsplan er begyndelsen til noget nyt – en vision og målsætning for en fælles fremtid.

En fælles fremtid skal kunne rumme og samle op på de eksisterende tiltag, og pege på de næste skridt i den retning der er enighed om at gå. Og jo flere der er sammen om at udforme en plan for det, j større sandsynlighed er der for, at alle finder ejerskab til planen.

Jeg håber at vi hurtigst muligt kan nedsætte en sundhedsgruppe som vil påtage sig at arbejde videre med bl.a. hjertestarter og et akutberedskab.

Og at nogle vil være med i

En infrastrukturgruppe som tænker I et stisystem der samler landsbyen med lys, lyd og som en kunstrute.

En bosætnings- erhvervsgruppe og turismegruppe

En energigruppe

Og alt sammen så vi sikrer en balanceret og bæredygtig udvikling her I vores ende af halvøen med respect for vore natur mæssige og kulturhistoriske værdier.

Til slut en tak til alle jer der bakker op om foreningen, en stor tak til bestyrelsen for det store arbejde I har udført i årets løb.

En særlig tak til de der giver en hånd med når der er praktiske ting ved vore arrangementer, eller brug for en praktisk hånd.

Og endelig en særlig tak til vores webmaster.

Tak for ordet.

26. februar 2017/Jørgen Ørnskov